

Torsten Bengtsson

KIM OCH LINA BADAR EN BIL

Illustrationer:
Kristina Grundström

HEGAS

I samma serie:

Kim och Lina ensam hemma

Kim och Lina räddar Sture

KIM OCH LINA BADAR EN BIL

Kim och Lina är på landet. De hälsar på farmor och farfar. Det är kul att vara i deras stuga.

Nu är det sommar. Då kan de bada, fiska och bygga kojor.

Idag sitter Kim och Lina under ett träd. De har just ätit frukost.

– Ska vi gå till Kurt? frågar Kim.

– Bra idé, tycker Lina.

Kurt är en envis gammal gubbe. Han samlar på skrot.

På hans tomt finns det flera gamla bilar, bussar och en traktor.



De flesta är rostiga. Några har inga dörrar och andra saknar hjul.

Det är kul att vara hos Kurt. Där får Kim och Lina leka med vad de vill.

Ibland bjuder Kurt på fika. Då brukar han berätta hur det var förr i tiden.

Innan de rusar iväg till Kurt säger farmor:

– Ni ska vara hemma klockan ett.

Då ska vi äta.

Kim tar på sig skorna. Sedan säger han:

– Hej då! Vi ses klockan ett.

Kim och Lina springer fort. De tävlar. Lina är snabb.

Då slutar Kim att springa.

Han vill inte förlora mot sin lillasyster.

– Jag vann, skrattar Lina.

– Vi kom lika, säger Kim.

Fast han vet att det är fel.

Kurt är inte hemma. Hans stora jeep är borta.

– Han kanske har åkt till stan, tror Lina.

De går ett varv bland alla bilar.

Några höns går runt och letar efter frön. På taket av en traktor sitter en tupp.

Lina går in i en gul bil utan dörrar.

Hon tror att det är en Volvo.

Den står i en backe.

– Kolla! ropar Lina.

